

## Vraag het aan Morya



### Wat is de juiste vraag?

“Elke vraag die je je stelt, moet je je stellen in alle eerlijkheid. Probeer zo te leven dat je alle vragen aankan, dat je met alle vragen durft te leven, dat je vanuit alle richtingen naar jezelf probeert te kijken en daar probeert iets mee te doen.

De vraag moet zo zijn dat je ze eerlijk stelt aan jezelf en dat je nadenkt over deze vraag en over het antwoord. Want je kan vragen stellen, en de antwoorden komen dikwijls vanzelf, maar dan moet er nagedacht worden over de antwoorden en dat is wat vaak niet gebeurt. De mens stelt vragen en hij krijgt het antwoord en dat antwoord vindt hij dan zo normaal dat hij eigenlijk niet blijft stilstaan bij wat hij gevonden heeft.

Het is wel belangrijk, wanneer je een vraag stelt, dat je bij het antwoord blijft stilstaan. Want daar zit veelal iets in wat de mens dan niet ziet en waar hij wel deugd aan zou beleven om met dat antwoord verder te gaan. Het leven is zo dat het vele antwoorden in zich draagt en dat er steeds antwoorden zullen komen.

De vraag is of je de juiste vraag kan stellen. Die is misschien veel belangrijker dan het antwoord. Denk meteen even na over wat je kan vragen aan het leven.”

A handwritten signature in dark blue ink, appearing to read 'M. Morya'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”  
(uit hoofdstuk 1: ‘Vragen stellen in een veranderende wereld’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 252

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---